



Filosofisch gespreksidee voor de Week van de Kinderfilosofie 2023
© De Denkschool

Doelgroep
groep 3 t/m 8

Waardeloos en waardevol

De aanleiding voor de denkles was het boek: *Schatje en scheetje* geschreven door Elle van Lieshout en Erik van Os (2008).

Schatje en Scheetje zitten gevangen. Ze hebben een paar sokken gestolen. Gelukkig zijn ze samen, maar de muren van hun cel zijn wel erg kaal. Scheetje is lang en dun als een lat; hij kan gemakkelijk door de tralies naar buiten klimmen. Op verzoek van Schatje haalt hij stukje bij beetje de mooiste dingen van buiten naar binnen: de zon, een prachtig uitzicht, bomen en planten, en tot slot zelfs een echte vijver! Schatje en Scheetje hebben het helemaal naar hun zin. Maar dan gebeurt er iets vreselijks...ze worden vrijgelaten! Al gauw moet één van hen terug de gevangenis in. Maar wie?



Wie is het meeste waard?



Wie is het meest gelukkig?

Wie is het minste waard?

Kun je waarde meten?

Kun je waarde uitdrukken in getallen?

Als iets geen waarde heeft, is het dan waardeloos?



Wat is waarde?

Wat is waardevol?

Wat is waardeloos?

Wat is geluk?