
Goedemorgen Filosoferen is vragen stellen, dat weten kinderen erg goed



Het weer is er niet echt naar, maar je zult toch even naar buiten moeten. Neem dan meteen je kinderen mee. Om te filosoferen.

De maand van de filosofie heeft als thema 'De natuur was hier' en daar sluit de allereerste Week van de kinderfilosofie bij aan.

Die begint vandaag.

Wat filosoferen is? Kinderen geven er op de site weekvande-kinderfilosofie.nl zelf antwoord op. Volgens Luce (13) leer je niet over "wat mensen denken, maar hoe ze denken". Het is, zegt Julie (8), nadenken en antwoorden vinden, luisteren, "en dan merken dat je het ook op een andere manier kunt bekijken". De conclusie is steeds een tussenstand, het laatste antwoord is er niet. Maar de goede vragen wel: Wat is natuur? Is de natuur altijd goed? Zijn mensen ook natuur? Kun je verliefd

worden op een steen? En praten met een plant?

Het wandelen buiten wordt heel anders dan wanneer je eetbare planten gaat zoeken of zes soorten trekvogels wilt spotten. Kinderen, waarschuwt een ervaringsdeskundige, 'zijn in staat om ongemakkelijke vragen te stellen'.

Zoals over dieren die je niet meer ziet, de dinosaurussen.

Moet je die terugkweken?

En hoe erg is het als dieren uitsterven – kies zelf welke diersoort wel weg mag.

Natuurlijk draait het hier om het denken erover.

Deze vraag komt trouwens uit Trouws Filosofisch Elftal, een tijdje geleden opgeworpen door een hoogleraar. Hij kwam er in debat met een andere hooggeleerde niet uit. Zulke vragen kun je beter overlaten aan kinderen.

Lodewijk Dros
